

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

SCRIBA D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
in het kerkelijk centrum

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Een gelukkige tegenstrijdigheid.

*Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
Filippenzen 2 : 12b, 13*

In deze tekst staan twee dingen die elkaar schijnen tegen te spreken: "Moeten we zelf ons heil bewerken of doet God het?" Volgens de apostel is het allebei waar. Hij spoort de gemeente in Filippi aan tot een *geheiligd* leven. Dat is nodig, omdat niemand zonder heiliging de Heere zal zien (Hebr. 12:14).

Van onze manier van leven hangt dus nogal wat af: onze zaligheid, onze redding van de eeuwige ondergang. Het nieuwe leven komt ons niet zomaar aanwaaien. We hebben eraan te werken. Er worden duidelijk keuzes van ons gevraagd.

"Met vrese en beven" – wil zeggen met ontzag voor de levende God.

Tegelijk mag Paulus doorgeven, dat het uiteindelijk Góds werk in ons is. Gelukkig maar! Stel dat mijn behoud van mijzelf zou afhangen, van mijn doorzettingsvermogen... dan was het onmogelijk om zalig te worden.

Voor ieder die het wonder van Gods genade heeft ontdekt, is de tegenstrijdigheid in de tekst geen probleem. Integendeel! Wat op het eerste gezicht niet lijkt te kloppen, blijkt bij nader inzien volkomen waar te zijn. Laten we ons verwonderen over zo'n God en bidden:

"Heere, geef dat we ons voor honderd procent inzetten in Uw dienst en dat we het tegelijkertijd voor honderd procent van Uw genade verwachten".

Lezen: Filippenzen 2: 12 - 18
Uit: Bijbels dagboek "Van plaats tot plaats."

KERKDIENSTEN

Zondag 20 februari 2022

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
1^e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 27 februari 2022 - Themadienst

10:00 uur: Ds. C. van de Scheur, Eemnes
16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: GAIN
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 6 maart 2022

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. E. van Wijk, Sprang Capelle
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Woensdag 9 maart 2022 Biddag

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Woord & Daad
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Biddagcollecte

Bijbelgedeelte en psalm

Zondagsschool

20 feb: Genesis 45: 1 – 46: 7
Jozef herenigd met zijn broers en vader
27 feb: Johannes 11: 45 -57
Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden
Psalm 23a: 1



6 mrt: Johannes 13: 1 – 20
Jezus wast de voeten van zijn discipelen
Psalm 23a: 1

Kinderoppas:

20 feb: Corline de Fockert en Elin Hobo
27 feb: Lia van Baalen en Rens van Zante
6 mrt: Leny Slingerland

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 feb: Rika van Brakel en Lies de Bruijn
28 t/m 4 mrt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,
Netty Pippel
7 t/m 11 mrt: Carolien Boogert en Helma van Mourik

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Welzijn

Volgende week hoopt Jan van Arendonk (Achterweg) een volgende behandeling van immunotherapie te krijgen. Het is elke keer spannend of het door kan gaan, omdat de krachten snel achteruitgaan. Naar de mens gesproken zijn deze behandelingen alleen gericht op het verlengen van zijn leven hier. We bidden om wonderen, maar leren ook te zeggen "Uw wil geschiedde" en daarin de zekerheid van een toekomst met God te vinden.

Ook weer opnieuw tegenslag voor familie van de Minkelis (Rijshoutstraat, Sliedrecht). Bij Mieke zijn opnieuw activiteiten in tumoren waargenomen. Mogelijk is er een nieuw soort behandeling mogelijk, die aan zou kunnen slaan. 'Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, leesbaar voor mensen als zijn erfenis (Weerklank 68).'

Het gezin van Walter en Maria de Lorijn (Laarweg) gaat na maanden van verdriet vanwege de zorgelijke omstandigheden rondom de zwangerschap een zware maand in. De geboorte van het kindje komt steeds dichterbij, maar de kans dat de baby na de geboorte lang op deze aarde zal leven is zeer klein. We bidden dat de Here hen draagt en pleiten op Gods belofte dat Hij vanaf de moederschoot ons uitgaan en ingaan behoedt.

Vanuit Avondlicht (Sluimerskamp):

Mw. Aaltje Mijdam-Van Zanten verbleef een nacht in het ziekenhuis ter observatie.

De gezondheidssituatie van dhr. Govert van Bezooijen is erg zorgelijk.

Dat God hen nabij is, zoals hij hen ook in het sacrament van brood en wijn ten teken gaf. We zijn ook verbonden met andere bewoners van de verschillende locaties in dagen van ontwenning, zorgen of afnemende krachten.

Jubileum

Cor de Joode en Anna de Joode—van den Heuvel (Waaldijk 60) vieren op 28 februari dat ze maar liefst zestig jaar geleden zijn getrouwd. Er zijn momenten in hun leven geweest dat ze om gezondheidsredenen nooit dachten dit aantal te halen. We wensen hen een dankbaar jubileum met de familie van verwonderd terugkijken en Gods kracht in de dagen die zijn aangebroken.

Verlies

In gedachten zijn we verbonden met de nabestaanden van Jannie Bok-van Arkel (Rij- en Uitweg 14). Zij moesten haar als geliefde vrouw, (schoon)moeder, oma of op andere wijze verbonden begraven. Wij wensen hen allen Gods spoor van liefde toe, zoals in Jannie ook dat spoor van liefde opgemerkt werd. In dit kerkblad kunt u een kort In Memoriam lezen.

In memoriam

Jannie Bok-van Arkel, 11 februari 1952 - 20 januari 2022

Op 11 februari 1952 werd Jannie geboren aan de Schoutensteeg als oudste dochter in het gezin van Jan van Arkel en Sophia Catharina Vervoorn, beter bekend als Fieke. Een goed jaar later kreeg ze een zusje, Nellie. Ze had een goede jeugd, waarin ze naar de Openbare school ging en er al mooie vriendschappen ontstonden. In 1964 ging ze met een aantal vriendinnen naar de Huishoudschool in Gorinchem. Nadat ze deze had afgerond kon ze aan het werk bij Huib Kaldenberg. Eerst in de winkel en later op pad met de bus.

Nadat ze elkaar al regelmatig tegen waren gekomen bij het gemeentehuis, waar de jeugd op zaterdagavond verzamelde, kreeg ze begin zeventiger jaren verkering met Appie Bok en op 7 juli 1972 trouwden ze. Ze gingen zelfs op een korte huwelijksreis naar Scheveningen, maar Appie werd al snel gebeld dat hij nodig was op de

boerderij. Op 20 december 1972 werd Carin in een ijsskoude nacht geboren, terwijl Jannie een flinke griep had. Op 11 september 1974 werden ze verblijd met nog een dochter, Monique. Zij werd in het ziekenhuis in Gorinchem geboren. Op 29 augustus 1977 werd het gezin compleet. Nadat Jannie halverwege de middag Carin nog had opgehaald van school, werd rond zes uur Claudia al geboren. Ondanks dit grote geluk waren er ook wel wat zorgen in deze jaren rondom de kinderen vanwege verschillende ziekenhuisopnames.

In 1980 verhuisde het gezin naar een boerderij in de polder, nadat ze in het witte huis met drie generaties samenwoonden. Er was een heldere verdeling. Jannie zorgde voor de kinderen, het huis en de tuin en Appie voor de boerderij. Met koffietijd was iedereen gezellig in de keuken en schoof er regelmatig iemand aan.

In de jaren erna waren er ook veel nare gebeurtenissen, waarbij mensen van nabij overleden. De evacuatie van 1995, inclusief al het vee, maakte natuurlijk ook indruk. In de loop van de jaren sprong Jannie meer bij op de boerderij.

In 1997 waren Appie en Jannie 25 jaar getrouwd. Vanwege deze gelegenheid ging het gezin op reis naar de VS. Toen Jeroen van Monique in 2003 ziek werd, stond ze altijd klaar en zeker in de periode na zijn overlijden. Dit was ook het geval toen Pieter jaren later veel in het ziekenhuis lag.

In 2000 kwam het eerste kleinkind, Jasper, ter wereld. Daarna werd ze nog gezegend als oma van achtereenvolgens Jesse, Mats, Floris, Vera, Stef en Elin. Ze verhuisden in de tussentijd naar de Rij- en Uitweg. Samen daar logeren was een feest en natuurlijk altijd nog samen eten op maandagavond.

Het zijn nu vanaf 20 januari 2022 helaas herinneringen in het hart. In de afscheidsdienst werd het nooit meer samen van bijvoorbeeld Moederdag, sinterklaas of verjaardag vieren door de familie gememoreerd. We wensen de nabestaanden toe dat ze gedragen worden uit de hoop op een ander 'nooit meer'. Een lied zingt daarvan: "Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven. In zijn nabijheid, voor altijd."

Bedankje !

Wat een heleboel kaarten hebben wij gekregen voor ons 40-jarig huwelijk. Zo ontzettend leuk, iedere dag weer een verrassing in de brievenbus. Daar willen we iedereen voor bedanken.

Bovenal God die ons dit gegeven heeft.

Vriendelijke groet Aart en Nellie Blom
Onderweg 13

Bedankje II

Voor de bezoeken, kaarten, telefoontjes, berichtjes, bloemen en andere blijken van meeleven na mijn operatie wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Tien van Mourik

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs



Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE

Rondom de diensten

Kerkdiensten en corona

We zijn allemaal in afwachting van de verdere versoepeling van de coronaregels. Op het moment van schrijven was daarover nog niets bekend. Zodra dat wel het geval is en we weten wat de gevolgen zijn voor de kerkdiensten en eventuele andere activiteiten, wordt u daarover via onder meer email, de website en de app geïnformeerd. We hopen en bidden met elkaar dat we snel weer ons 'normale' kerkelijke leven mogen oppakken!

Tot er meer duidelijk is, houden we ons aan de regels zoals die nu gelden. Zie daarvoor het vorige kerkblad.

Hebt u vragen of opmerkingen of hebt u behoefte aan contact, laat het gerust weten.

Dik de Joode, scriba@nhkherwijnen.nl / 06-20047902

Sing my song

Iedereen zingt wel eens, toch? Ieder op zijn eigen wijze. In de bijbel komt het ook al voor, denk maar eens aan de psalmen en engelenkoren.

Zondag 27 februari, om **16.30 uur**, gaan we tijdens de themadienst "Sing my song" veel zingen. Lieder kun je op verschillende manieren beleven, ieder heeft een eigen verhaal erbij. Een aantal gemeenteleden wil dit met u delen. Zo hebben we een dienst vol muziek en zang, uit verschillende bundels.

Heeft u/heb je nog geen favoriet lied doorgegeven, schroom niet om dat alsnog te doen. We kunnen het dan misschien in een volgende themadienst gebruiken. U kunt de liederen met de reden waarom u dit zo



mooi vindt mailen naar themadienstherwijnen@hotmail.com en in de KerkApp is een groep aangemaakt waar een lied geplaatst kan worden (misschien een reden om de KerkApp toe te voegen op uw telefoon/tablet?)

We zien u/jou graag zondag 27 februari in de kerk. Deze dienst is ook online te volgen.

Themadienst-commissie

GZB-voorjaarscollecte - Geeft u ook?

In de eerste week van maart houdt ook onze gemeente weer de GZB-voorjaarscollecte. Bij elk gemeentelid worden eind februari de folder en het collectezakje voor de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte van de GZB bezorgd, het collectezakje zal dan in de eerste week van maart weer worden opgehaald.

De voorjaarscollecte van de GZB is dit jaar bestemd voor de kerk in Nepal. Die helpt mensen met een handicap. Die tellen in dit hindoeïstisch land helemaal niet mee.

Er zijn veel projecten die financiële steun nodig hebben. Zo ook ons zendingsechtbaar Martin en Marleen 't Hart in Rwanda, die wij vanuit onze gemeente ondersteunen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

Zendingscommissie Hervormde Gemeente Herwijnen.

Biddag en biddagcollecte

Woensdag 9 maart is het Biddag. Overdag staan de kinderen van de School met de Bijbel daarbij al stil tijdens een dienst in de school. 's Avonds (19.30 uur) hopen we een dienst te houden in ons kerkgebouw.

Waarom een speciale dienst om te bidden, vragen mensen zich misschien wel eens af. Veel, zo niet alles gaat toch goed in ons leven? Ik kan en doe toch alles zelf? We kennen toch voorspoed, we hebben dagelijks te eten, ik heb vrienden om mij heen, ik ben gezond. Waarom bidden? Kan ik niet beter danken?

Zeker, dagelijks danken is heel belangrijk. Maar er is en blijft veel om voor te bidden. In bidden zit het besef dat we afhankelijk zijn van God en van Zijn zegen op alles; het besef dat God de wereld leidt en bestuurt. Hoe moeilijk dat laatste soms ook te begrijpen is, als we kijken naar de dingen die soms in ons leven en de wereld gebeuren. Er is veel om voor

te bidden. Voor ons eigen leven, voor de wereld, voor de mensen om ons heen, voor onze samenleving, voor onze ouderen, voor onze jongeren, voor de kerk in z'n geheel.

Daarom is het goed om op biddag een dienst te houden, om als gemeente bij elkaar te komen; in de kerk, via de kerkradio of via YouTube. Om met en voor elkaar te bidden, om onze zorgen maar ook onze dankbaarheid bij God te brengen.

In de dienst houden we ook de bekende biddagcollecte. In dit kerkblad treft u daarvoor een envelopje aan. Dat kunt u inleveren tijdens de dienst, of meegeven aan predikant, kerkenraadsleden, bezoekdames et cetera.

Direct een gift overmaken kan uiteraard ook, via de app of via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; o/v Biddag 2022.

Dank voor uw medewerking

VERANTWOORDING

Collecten

Vanwege een rekenfout zijn per abuis verkeerde (te lage) collectebedragen in het kerkblad vermeld. Hierbij vermelden wij de collecte opbrengsten vanaf 2 januari nogmaals;

2 jan. (herzien)	1 ^e collecte	€	42,20	Evangelisatiecomm.
	2 ^e collecte	€	55,20	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	45,20	Pastoraat en prediking
9 jan. (herzien)	1 ^e collecte	€	25,70	Mensenkinderen
	2 ^e collecte	€	15,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	15,50	Pastoraat en prediking
16 jan. (herzien)	1 ^e collecte	€	68,95	IZB Passie voor missie
	2 ^e collecte	€	99,55	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	68,15	Pastoraat en prediking
23 jan.	1 ^e collecte	€	111,90	Friedenstimme
	2 ^e collecte	€	136,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	112,45	Pastoraat en prediking
30 jan.	1 ^e collecte	€	89,10	GZB
	2 ^e collecte	€	106,15	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	112,95	Onderhoudsfonds

Via de bank:

In januari is voor de collecten diaconie ontvangen € 165,00.

Voor de collecten kerkrentmeesters is € 125,00 ontvangen.

Ontvangen via:

Nico van der Vliet € 20,00 voor de bloemengroet en € 20,00 voor de kerk
Ds. Roseboom € 20,00 voor de bloemengroet, 2x € 20,00 + € 50,00 voor de kerk

J. van Kuilenburg € 20,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent

- ◆ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;



Actie Kerkbalans

Na alle voorbereidingen is het altijd weer spannend: hoe zal het gaan met de Actie Kerkbalans? Met dankbaarheid mochten we eind januari de opbrengst in eerste telling melden: € 65.545,40; € 100,00 meer dan de eerste telling vorig jaar 2021! Dat was echt een geweldig begin, om stil van te worden. Inmiddels is de stand opgelopen naar € 66.752,64. Daarmee zijn we nog maar € 750,00 verwijderd van de opbrengst die is begroot. We zijn ervan overtuigd dat we met z'n allen dat verschil nog wel inlopen!

Erg fijn dat we als gemeente zo opnieuw met z'n allen onze schouders onder het gemeente-zijn zetten. Dat we laten zien wat de kerk ons waard

ons, de kerk van vandaag én van morgen. Zoals vaker gezegd: geld is geen doel, maar een middel. Een middel om de predikantsplaats te bekostigen, salarissen en vergoedingen te betalen, het bezoekwerk door te kunnen laten gaan, jeugdwerk te kunnen doen, kerkdiensten te kunnen houden, naar elkaar om te zien.

Mocht uw reactie op Kerkbalans door omstandigheden nog niet zijn opgehaald: u kunt uw reactie altijd nog inleveren bij bijvoorbeeld de vrijwilliger van uw wijk, predikant of kerkenraadsleden.

Direct iets overmaken kan natuurlijk ook, waarbij we wijzen op de mogelijkheid een bedrag in termijnen over te maken:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; o.v.v. Kerkbalans 2022

Hartelijk dank!

Het college van kerkrentmeesters

Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
25-02	P. Bal	87	Molenstraat 28
08-03	C.D. van Eck-van Dordmond	87	Biermanlaan 2
09-03	H. Kozijn-van Weelden	90	Molenkamp 32

Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl) of

06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

KerkApp

Een flink aantal gemeenteleden heeft inmiddels de weg gevonden naar de KerkApp van Donkey Mobile. We gaan hier niet hele verhaal uit het vorige kerkblad herhalen, als u het nog eens wil nalezen weet u waar u de informatie kunt vinden. Hebt u het kerkblad niet meer? Het is te vinden op www.hervormdherwijnen.nl

Een paar hoofdzaken op een rij.

- ◆ De app is helemaal toegespitst op de eigen gemeente en alleen toegankelijk voor leden van onze eigen gemeente en zij die kerkelijk met ons meelevend.
- ◆ De app is afgeschermd en veilig, ook als het gaat om privacy.
- ◆ De app is te downloaden via de Playstore of de Appstore op uw mobiele telefoon of tablet. De QR-code scannen die op de flyer in het vorige kerkblad stond kan ook.
- ◆ Meldt u zich aan? Vergeet niet een herkenbare foto van uzelf te plaatsen.
- ◆ De ervaring elders leert dat door gebruik van de app de onderlinge betrokkenheid groter wordt. Via de app wordt ook (snel) informatie uitgewisseld, zoals het kerkblad.
- ◆ In de app komt ook de informatie over de kerkdiensten te staan, inclusief de links naar YouTube en de liturgie.
- ◆ Geven aan de collecten kan via de app.
- ◆ Hebt u hulp nodig, voor of na het downloaden: er is een speciaal A-team dat u graag op weg helpt. Onderaan vindt u hun gegevens.
- ◆ Aarzelt u? Probeer het gewoon! Komt u er niet uit: neem contact op met het A-team. En bevalt het na een aantal weken of maanden niet: u kunt u altijd nog afmelden.
- ◆ Overigens: het kerkblad blijft verschijnen, de website blijft in de lucht en 's zondags zijn er gewoon afkondigingen (die na de dienst ook in de app verschijnen).

De commissie KerkApp Herwijnen ziet ernaar uit u en jou te verwelkomen!

De gegevens van het A-team (het App-hulpteam):
apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Bellen of een bericht sturen kan ook:
Leontien van Arkel, 06-48425158
Amanda de Bruin, 0418-582153

ACTIVITEITEN

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 15 februari om 10:15 uur (Grote Zaal). We behandelen hoofdstuk 3 uit Gaan op Gods Weg;

Voor in de agenda alvast de volgende keer, *sub conditione Jacobi*: dinsdag 15 maart om 10:15 uur.

Kring Groeien in Geloof

Dinsdag 22 februari om 20:00 uur (Grote Zaal). We behandelen programma 3 (vanaf blz. 33) uit Durf Daniël te zijn.

Voor in de agenda alvast de volgende keer, *sub conditione Jacobi*: dinsdag 22 maart om 20:00 uur (Grote Zaal).

Kring Ik geloof, geloof ik (?)

Op dinsdag 8 maart hopen we elkaar weer om 20:00 uur te treffen in de pastorie en gaan we verder met een onderwerp uit Hoopvol Leven.

Belijdeniscatechisatie

Onlangs vroeg iemand of er dit jaar nog wel belijdeniscatechisatie wordt gegeven. We vermelden dat inderdaad niet elke keer in het kerkblad. Maar één keer in de twee weken komen we zeker bij elkaar. De ene keer faciliteert de Hervormde Gemeente en de andere keer de Gereformeerde Kerk. Vanuit onze gemeente zijn er twee deelnemers die prachtig aanvullen op het zevental uit de Gereformeerde Kerk.

Catechese

Er komt helaas weer een periode van catecheseluwte aan, maar we hopen elkaar nog één keer te treffen voor de Voorjaarsvakantie en de Biddagweek:

Follow Me (1^e en 2^e klassers): maandag 21 februari om 19:15 uur

Follow Me (3^e en 4^e klassers): maandag 21 februari om 20:20 uur

Met Follow Me Next (16+) zitten we mooi in het ritme. We hopen elkaar te treffen op zondag 20 februari en 6 maart om 20:00 uur in de pastorie.

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Thema-avond: De kracht van rust

Rust vinden in een chaotische wereld, als je druk of gestrest bent? Kan dat eigenlijk wel? Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de Nederlanders verlangt naar meer rust en balans. Dit lijkt tegenstrijdig: we werken minder dan vroeger, hebben fysiek minder zwaar werk, veel werk is geautomatiseerd en gedigitaliseerd, we kunnen vaker dagjes weg en op vakantie, maar toch hebben veel mensen last van spanning en stress en groeit het aantal burn-outs.

Hoe kunnen we leven zodat we ons energiek voelen en niet steeds het gevoel hebben dat het net teveel is?

Hoe kunnen we gaan leven in plaats van streven?

Hoe kunnen we ontdekken dat als we veel werken ook veel mogen rusten?

Hoe gaan we zien dat alles wat vandaag op ons pad komt genoeg is? Dat we volledig zijn met al onze tekortkomingen.

“ We zijn vaak aan het rennen, alsof we moeten bewijzen dat we de moeite waard zijn. Maar het is al genoeg als we ademen.”

Tijdens een interactieve avond vertelt schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt ons meer over het belang van stilte en rust. Rust verrijkt je leven en kan je verder helpen dan je denkt.

Je leert meer over de gezonde wisselwerking van werk en rust en je ontvangt levenslessen voor werk en het goede leven van wereldwijde inspirators. Van rapper Thyphoon tot een blinde bisschop in Oeganda: allemaal ontdekten ze de kracht van rust en de basis van genade en leerden van daaruit leven en werken zonder opgebrand te raken.

Mirjam van der Vegt schreef meerdere bestsellers over rust. Het laatste boek *De kracht van rust* werd verkozen tot beste spirituele boek van 2021.

Zie ook www.mirjamvandervegt.nl en www.dekrachtvanrust.nl.

Wanneer: woensdagavond 30 maart 2022

Waar: Gereformeerde kerk Herwijnen



Verdere informatie volgt nog,
Kerken Herwijnen.

Vast noteren: online draaivond

Velen hebben het nodige plezier beleefd aan de twee online draaivonden met het rad van avontuur die we eerder hielden, als alternatief voor de verkoopdag. Ook dit jaar hopen we zo'n online draaivond te houden. Datum: **vrijdag 21 oktober**. Dus noteer alvast in uw en jouw agenda.

De commissie Verkoopdag

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

De laatste tijd is er veel opgeknapt rondom kerk en pastorie. Ik kan daar blij van worden. Zo ook van het halletje in het Kerkelijk Centrum, dat een frisse kleur heeft gekregen. Toen ik onlangs in een catechesegroep vroeg wat zij er van vonden, mompelde er één: 'ik vind het maar niks'. Ik was verbaasd en vroeg even door. Een ander argumenteerde: 'in de kerk hoort het gewoon muffig te zijn, net als deze zaal (=grote zaal WMR). Het ziet er niet uit, maar als ze het opknappen, voelt het niet meer als kerk'. Dan zegt men wel dat jongeren verandering willen en ouderen alles hetzelfde willen houden. De werkelijkheid blijkt gelaagder te zijn.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Dinsdag 15 feb	10.15 uur	Bijbelgesprekskring
Zondag 20 feb	20.00 uur	Follow Me Next
Maandag 21 feb	19.15 uur	Follow Me (1 ^e en 2 ^e klassers)
Maandag 21 feb	20.20 uur	Follow Me (3 ^e en 4 ^e klassers)
Dinsdag 22 feb	20.00 uur	Kring Groeien in Geloof
Zondag 6 mrt	20.00 uur	Follow Me Next
Dinsdag 8 mrt	20.00 uur	Kring Ik geloof, geloof ik (?)
Zaterdag 12 maart		Potgrond actie Dorcas
Dinsdag 15 mrt	10.15 uur	Bijbelgesprekskring
Dinsdag 22 mrt	20.00 uur	Kring Groeien in Geloof
Woensdag 30 mrt		Thema-avond
Zaterdag 2 april		Rommelmarkt
Vrijdag 21 okt		Online draaivond

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 7 maart 2022 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

28 maart	<u>voor 2 weken</u>	23 mei	voor 3 weken
11 april	voor 3 weken	13 juni	voor 3 weken
2 mei	voor 3 weken	4 juli	<u>voor 8 weken</u>

Loflied

Zou je niet van harte zingen
voor Hem, die het leven geeft?
Danken voor de zegeningen,
danken voor de Heer, die leeft!

Zou je niet van harte danken
voor de dagelijkse kracht?
Hij de wijnstok, wij de ranken,
waar Hij vruchten van verwacht!

Zou je Hem niet elke morgen
danken voor de zonsopgang?
Zoals vogels zonder zorgen
jubelen hun ochtendzang.

Zou je niet van harte loven
Hem, die eeuwig Leven geeft
in Zijn heerlijkheid hierboven
en die nú al in je leeft!

Jelly Verwaal
Uit: Heilzaam licht

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 842576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENT OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00